



Sri Lanka by Cycle

Route: Vliegveld/ Negombo **Reistijd :** 30 minuten **Fietsen:** 1 uur **Hotel:** Jetwing Sea

Highlights: Geniet van een stadstour door Negombo.

Op het vliegveld zult u begroet worden door uw chauffeur/gids, die u naar de vissersstad Negombo mee neemt. Eenmaal bij uw hotel kunt u relaxen en bijkomen van een eventuele jetlag.

Op uw gewenste tijd zal uw chauffeur/gids u vertrouwd maken met wat u kunt verwachten als u op de Sri Lankaanse wegen fietst. Wij moedigen u aan om door de stad te fietsen. Tijdens uw reis zult u dan geïntroduceerd worden aan een aantal van Negombo's interessante sites zoals de Nederlandse kerken.

Ontspan en verzamel energie, want de volgende dagen zullen zeer opwindend en energiek zijn.

Route: Negombo/Kurunegala/Dambulla/Giritale **Fietsen:** 5 uur **Reistijd:** 3 uur **Hotel:** Deer Park

Highlights: Bezoek aan de UNESCO World Heritage Golden Cave Tempel

Vertrek van Negombo om de binnenlandse bezienswaardigheden van Sri Lanka te ervaren. Fiets langs een 35km lange schilderachtige route waar u o.a. rijstvelden tegenkomt, naar de stad Kurunagala. Kijk uit naar het torenhoge Lord Boeddha beeld op een rots, wat van ver het herkenningspunt van de stad is. U zult merken dat de aardig rechte wegen zacht en zijn redelijk begaanbaar.



Geniet van een lunch bij een heerlijk lokaal restaurant in Kurunegala, waarna u uw fietsen weg zet en verder gaat in de comfortabele auto. U kunt onderweg een stop maken bij één van de meer ongewone tempels – de UNESCO Golden Cave Tempel en meer te weten komen over ouderwets Ceylons verleden. U vervolgt uw reis naar de Jungle van Giritale.

Route: Giritale/Polonnaruwa/Giritale **Fietsen:** 4 uur **reistijd:** 1 uur **Hotel:** Deer Park

Highlights: Ontdek de oude stad Polonnaruwa & deel mee aan een olifanten safari.

Deel mee aan een ochtend fiets toer naar één van de betere onderhouden ruïnes van Ceylon – de UNESCO Wereld Heritage Stad Polonnaruwa dat de middeleeuwse hoofdstad van Sri Lanka was van de 11de tot de 13de eeuw na Chr. Vandaag zult u een afstand van 40km fietsen over zachte wegen, tussen de vele verschillende ruïnes. Als u wilt kunt u op tijd terug keren naar uw hotel voor de lunch.

In de middag kunt u een avontuurlijke jeep safari beleven in gezelschap van een natuur expert die uw gids zal zijn naar Minneriya of de dichtbij zijnde Kavdullah Nationaal Park, een groot heiligdom en huis voor ongeveer 250 wilde olifanten, wilde Buffalo 's, gevlekte herten, lippenberen en nog veel meer.

Route: Giritale/Sigiriya/Kandy **Fietsen:** 5 uur **Reistijd:** 3 uur **Hotel:** Randholee

Highlights: Beklim de Rock Fortress of Sigiriya

Geniet van een stevige maaltijd, want vandaag zal uw uithoudingsvermogen op de proef gesteld worden. Begin de dag met een fiets tocht naar de torenhoge Rock Fortress van Sigiriya, een 5^{de} eeuwse "Fortress in the Sky". Langs deze 55 km route met een redelijk begaanbare weg, komt u langs zowel de Minneriya Jungles, de droge zone boerderijen als het stadsleven. Na een koud King Coconut drankje gaat u de Sigiriya Rock beklimmen. U reist verder met de auto en onderweg kunt u genieten van een heerlijke lunch bij een lokaal restaurantje.



Kort daarna arriveert u in spiritueel Kandy, omgeven door groen en de grote Mahaweli rivier. Kandy staat ook wel bekend als het centrum voor Boeddhisme.

Ontspan en rust uit bij het hotel.

Route: Kandy

Fietsen: 4 uur

Hotel: Randholee

Highlights: Breng een bezoek aan de Tempel van de Gouden Tand, bezoek de Koninklijke Botanische tuinen van Peredeniya, fiets over de Hantane heuvels & wees getuige van een culturele dans voorstelling.

In de ochtend kunt u ontspannen en de stad Kandy verkennen, breng ook een bezoek aan de tempel van de gouden tand, neem een begeleide wandeling door de Koninklijke Botanische Tuinen van Peredeniya voor een introductie in de tropische flora van Sri Lanka en later op de dag kunt u een culturele dans voorstelling mee maken.

Om uw avontuur compleet te maken, gaat u naar de rand van Kandy naar de Hantane heuvels voor een fietsroute door de bossen.

Route: Colombo/Vliegveld **Reistijd:** 1 uur

Omdat alle goede dingen tot een einde moeten komen zal uw chauffeur/gids u comfortabel naar het internationale vliegveld brengen zodat u op tijd bent voor uw vlucht terug.

Als alternatief kunt u altijd genieten van de zon op Sri Lanka's ongerepte stranden, die ongeveer één uur van Colombo vandaan liggen.